



Kerk in
het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp

November 2023

Volgens een oude traditie luidt de overgang naar november het begin van de winter in. De oogsttijd is voorbij, de donkere dagen staan voor de deur. Het is een tijd waarin feesten worden gevierd zoals Sint Maarten, Sinterklaas, het Lucia feest, Advent, Kerst en Midwinter, maar het is ook een tijd waarin in het bijzonder wordt stilgestaan bij mensen die overleden zijn, zoals op Allerzielen en Eeuwigheidszondag.

De oude kerken zijn bij uitstek plekken waar deze feesten en gedenkdagen thuishoren. Tevens zijn er weer diverse andere activiteiten te vermelden.

Woensdag 1 november: 'Op adem komen' – Torenkerk Winsum

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis op de eerste woensdag van de maand in de Torenkerk van Winsum van 19 tot 19.30 uur.

Samen zingen, stiltemoment, muziek, een gedicht, en na afloop een kop koffie of thee.

Donderdag 2 november: Allerzielen en Gedachtenismoment kerk Eenrum

Op 2 november wordt op veel plaatsen stilgestaan bij hen die zijn gestorven. Het is een dag om stil te staan bij hen die we persoonlijk kennen, maar ook een dag om stil te staan bij de slachtoffers van conflicten en rampen wereldwijd.

De kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland, Baflo (Laurentiuskerk) en Winsum (Torenkerk) zijn op deze dag geopend van 10 tot 19 uur voor iedereen die een kaarsje aan wil steken.

In de kerk van Eenrum wordt 's avonds een gedachtenismoment met muziek en poëzie gehouden. Tijdens dat gedachtenismoment is er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Kasper Peters, Nienke Elzinga, Peter Tol en Jolanda Tuma verzorgen muziek en poëzie. Dit gedachtenismoment is van 19.00 tot 19.30 uur.



Vrijdag 3 november: Open Poort – Pelgrimage Dag Hammarskjöld



Vrijdag 3 november is De Poort in Eenrum weer geopend van 10 tot 12 uur voor koffie, thee, appeltaart en een thema, oftewel Open Poort.

Op deze ochtend staat de pelgrimsroute Dag Hammarskjöld centraal. In het hoge noorden van Zweden is een pelgrimsroute van zo'n 110 km die voert langs zeven meditatieplekken waar teksten van Dag Hammarskjöld in steen gebeiteld zijn. Wie was Dag Hammarskjöld, welke invloed heeft zijn dagboek Merkstenen en wat doet het met je wanneer je zeven dagen door de Zweedse bergen loopt? Daarover vertelt Jolanda Tuma tijdens de Open Poort.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom.

Zaterdag 4 november: Zernike publieksdag – oa in Kerk Westernieland

Het is 70 jaar geleden dat de Groningse natuurkundige Frits Zernike de nobelprijs voor Natuurkunde kreeg uitgereikt voor zijn uitvinding van de fase-contrastmicroscop. De Rijksuniversiteit Groningen viert dit platina jubileum met een publieksdag. Op 4 november zijn op 70 locaties microscopen aanwezig en wordt iedereen uitgenodigd om iets mee te nemen om te bekijken. Denk aan een boomblaadje, een insect, een haar etc.

De kerk van Westernieland is één van die locaties.

Natuurkundige Han van der Want uit Westernieland en specialist op het gebied van microscopie is de hele dag in de kerk aanwezig om je wegwijs te maken met de microscoop.

Ook is een echte fase-contrast microscoop in de kerk aanwezig waarmee je in nog veel meer detail preparaten kan bekijken. De kerk is open van 10 tot 16 uur.



Zaterdag 4 november: Galmen in de Kerk – Eenrum

Zingen of muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van Eenrum? Dat kan! Graag even opgeven vóór vrijdag 3 november via info@kerkinhetdorp.nl.

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galm-uur (van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

Zondag 5 november: concert Boreas Duo – kerk Den Andel

Het Boreas Duo uit Garnwerd bestaat uit celliste Johanna Varner en gitarist Dick Toering.

Het duo speelt zondag 5 november onder andere muziek van Claudio Monteverdi, Astor Piazzola, Henry Purcell en Christiaan Huygens. Daarnaast spelen zij ook eigen composities en meditatieve improvisaties. Een contrastrijk programma met mooie melodieën en verrassende klanken.

Aanvang 15.30 uur, toegang €10.



Zaterdag 11 november: Sint Maarten – Kerk Eenrum

11 november is de dag... Dit jaar komt Sint Maarten met zijn paard weer naar de kerk van Eenrum en ontmoet een bedelaar. Om 16 uur arriveert Sint Maarten, en na de ontmoeting met de bedelaar is er in de kerk Sint Maarten muziek en een leuk verhaal. Na afloop is er bij de uitgang voor alle kinderen een kleine verrassing. Kom met je lampion naar de kerk van Eenrum en laat je verrassen!



Zondag 12 november: Zondagmiddagcafé - In gesprek over respect en inclusie

Van 6 t/m 12 november 2023 is de landelijke 'Week van Respect'. Gemeente Het Hogeland stimuleert in die week tal van activiteiten rond 'Respect en inclusie'. Als afsluiting wordt zondag 12 november 2023 in de Centrumkerk een interactief Zondagmiddagcafé georganiseerd.

Bezoekers sluiten aan bij drie gesprekstafels die geleid worden door jobcoach statushouders Wahabou Alidou over 'Leven tussen verschillende culturen', auteur Frank Vermeer over 'Joodse roots in naoorlogs Nederland' en socioloog Jaap Olthof over 'Burgerschap en mensen met een licht verstandelijke beperking'. De middag wordt georganiseerd door Bibliotheken Het Hogeland, Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt en Stichting Een Joodse Erfenis.

Aanvang programma 14.30 uur. Toegang gratis, een gift is welkom.



Zondag 12 november: Stichting Klassieke Muziek Eenrum – 'Zinderend laag'

Stichting Klassieke Muziek Eenrum organiseert een concert in de kerk van Eenrum. Docenten van het Prins Claus Conservatorium Fie Schouten (Basklarinet), Dick Bolt (Bastrombone) en Beatriz Rana (Piano) bundelen samen met getalenteerde leerlingen hun krachten voor een bijzonder concert onder het motto „Zinderend laag“. Aansluitend is er een meet and greet met de musici.

Aanvang concert 15 uur. Kinderen hebben vrij toegang, voor overige bezoekers is de toegang €10. Voor meer informatie zie [Eenrum Klassiek](#).

Donderdag 16 november: Rondje om de Toren – Winsum

Een maandelijkse bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14). Aanvang: 19.30 uur in de Torenkerk (Kerkstraat 14) in Winsum. Weer of geen weer, het rondje om de toren gaat altijd door.

Zondag 26 november: Eeuwigheidszondag – kerk Den Andel

In de protestantse traditie wordt op de laatste zondag voor Advent, dit jaar op 26 november, stilgestaan bij gemeenteleden die zijn overleden. De Protestantse gemeente Winsum-Halfambt organiseert twee diensten waarin de namen worden genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen jaar. Eén van die diensten is in de kerk van Den Andel.

De dienst in Den Andel begint om 10 uur. Zie voor meer informatie <https://www.pgwh.nl/nl/>.

Open Kerk en klokluiden

De kerken van Eenrum en Westernieland en de Torenkerk in Winsum zijn in de winterperiode open op zaterdag en zondag. De kerken van Den Andel is gesloten.

Elke zaterdag om 17 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en Westernieland.



Coördinator Kerk in het Dorp: Jolanda Tuma, 06-52498157

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



**Kerk in
het Dorp**

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.