



Kerk in  
het Dorp

## Nieuws van Kerk in het Dorp

Juni 2024

De dagen worden steeds een beetje langer en de nachten korter. In juni komt de natuur tot leven. Houd niet alleen je ogen, maar ook je oren open. En werp af en toe een blik op het land, waar in juni ook van alles gebeurt. We naderen de zomersonnewende. Een tijd van buitenzijn, energie, kleur en mooie activiteiten. Van harte welkom bij de activiteiten van Kerk in het Dorp!



## Even terugblikken

Vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren heeft Elise Klinkert in het kader van Feest van de Geest geëxposeerd in de Centrumkerk in Winsum. Feest van de Geest is een landelijk kerk- en kunstevenement dat eens in de twee jaar plaatsvindt. Er hebben 20 kerken en 22 kunstenaars meegedaan. Het thema deze keer was 'Troost' en is breed omarmd, het brengt licht in deze donkere tijden.





Elise (1967) onderzoekt in haar werk enerzijds haar onlosmakelijke verbondenheid met de natuur, en kan zich met zorg en liefde verliezen in het weergeven van het landschap, de natuur en de elementen. Aan de andere kant onderzoekt ze hoe deze alles overweldigende natuur verloren lijkt te gaan door toedoen van de mens. Haar schilderijen ontstaan vanuit een combinatie van verschillende aspecten : het engagement, gesprekken, bronnenonderzoek, een jeugtherinnering of flarden van een droom.

De expositie was een groot succes, met veel belangstellenden voor haar werk. De PGWH hoopt in 2026 weer mee te doen met Feest van de Geest.

### **Zaterdag 1 juni: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum**

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Elke 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand is de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Info en opgave voor vrijdag 31 mei bij [info@kerkinhetdorp.nl](mailto:info@kerkinhetdorp.nl)

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galmuur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

### **Woensdag 5 juni: Op adem komen – Torenkerk Winsum**

Op woensdag 5 juni gaan we 'Op adem komen' met liederen en gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!



***Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.***

## Open Poort – Eenrum



Op de 1<sup>e</sup> vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort’, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

### Vrijdag 7 juni: Open Poort – Augustinus door Tinus Gerrits

Deze Open Poort gaat Tinus Gerrits met ons in gesprek over Augustinus, naar aanleiding van zijn boekje: *Augustinus, onderzoeker van de ziel en van de wereld om hem heen (2020)*. Augustinus, die leefde rondom de 4<sup>e</sup> eeuw, was en is een kerkvader voor katholieken en protestanten, een inspirator. De actualiteit van wat Augustinus te berde brengt spat er van af, ook in deze tijd nu we verkeren in een wereld vol onzekerheid en angst. De houding van ‘er is niets aan de hand’ lijkt me onjuist. Want er is wel wat aan de hand. In welke tijd leven we, wat is bedreigend en maakt onzeker? Maar we moeten niet ten onder gaan. Hoe moet het dan wel? Kan Augustinus ons daarin voeden en vormen? Weet je welkom!

### Zondag 9 juni: Kerkdienst – Den Andel

Zondag 9 juni is er een kerkdienst in Den Andel. Voorganger is Jacobine Gelderloos en de piano wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Het orgel is tijdelijk verdwenen uit de kerk om te worden gerestaureerd en zal in de loop van 2024 weer terug worden geplaatst.

Aanvang dienst is 9.30 uur. En na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.



**Zondagmiddagcafé 9 juni 2024 – Pelgrimeren..... loskomen van je vertrouwde omgeving, rust zoeken, een spirituele ervaring opdoen? Er kunnen veel redenen zijn om een Pelgrimstocht te maken.**



Pelgrimeren is een modern en een eeuwenoud verschijnsel en is de laatste jaren nogal populair geworden. Peter Dijkstra zal als voorzitter van de Stichting Pelgrimeren in Groningen het een en ander vertellen over de diverse aspecten van het pelgrimeren en met name ook de prachtige mogelijkheden daarvoor in Groningen.

Vroeger ging men om heel verschillende redenen op pelgrimstocht en vandaag de dag hebben mensen ook uiteenlopende motieven om op pelgrimstocht te gaan. In de vroege middeleeuwen was ongeveer 20% van de bevolking bezig met pelgrimeren en het lijkt aannemelijk dat ons huidige toerisme haar wortels vindt in het pelgrimeren. De uiteenzetting van Peter zal ook een interactief karakter hebben.

Op de website van de Stichting Pelgrimeren in Groningen vindt u meer dan 3000 km aan pelgrimswandelingen in Groningen: [www.spig.nl](http://www.spig.nl)

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een 'hapje' en een drankje. Einde programma is ongeveer 16.45 u. De toegang is gratis, een gift is welkom!

#### **Donderdag 20 juni: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum**

Iedere 3<sup>e</sup> donderdag is er een "rondje om de Toren", een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het "rondje" kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het "rondje" gaat altijd door.

#### **Vrijdag 21 juni – Midzomeravondconcert in de kerk van Eenrum**

Jaarlijks rond de langste dag van het jaar, organiseert de commissie Kerk in het Dorp – Eenrum een Midzomeravondconcert met veel korte, heel diverse optredens in en om de kerk van Eenrum.

**Lijkt het je leuk om mee te doen? Dan kun je je opgeven via [info@kerkinhetdorp.nl](mailto:info@kerkinhetdorp.nl) of telefonisch bij Joanne Veldman, 06-30662353.**

Het Midzomerconcert begint om 19.30 uur en het belooft een gezellige avond te worden met een gevarieerd programma met muziek en zang. We sluiten af met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, een vrije gift is van harte welkom!

### **Zaterdag 22 juni – Sint Jan en Zomerzonnwende Westernieland**

Zomerzonnwende, Midzomer, Sint Jan. Een keerpunt in de tijd.

24 juni is de naamdag van Johannes de Doper, Sint Jan. Deze dag is verbonden met de dag van de zomerzonnwende, de dag waarop de zon haar hoogste punt heeft bereikt en vanaf die dag weer af zal nemen. Deze dag van Sint Jan en zomerzonnwende wordt in de kerk van Westernieland gemarkeerd met een activiteit **op zaterdag 22 juni a.s. Vanaf 19.30 uur** is de inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur is er een verhaal in het Gronings door verhalenvertelster Hetty Hofman. Rond 20.45 uur: wandeling van 6 km. of een fietstocht van 15 km. met rond 22.00 uur genieten van zonsondergang boven het wad. Na afloop is er bij de kerk een vuur, en een hapje en drankje in de tuin van de kerk tot middernacht om de zomer in te luiden.

De wandeling gaat door de landerijen (deels onverhard) naar de Waddendijk en terug. De fietsroute leidt o.a. naar de Klutenplas nabij Den Andel en langs de Waddendijk.

### **Zondag 23 juni – Tuinconcert van Moondance in de kerk van Den Andel**



Zondag 23 juni speelt jazzband Moondance in de tuin van de kerk in Den Andel.

Moondance is een amateur jazzband met professionele begeleiding vanuit Groninger Muziek Garage (GMG) uit Muntendam. De formatie speelt sinds 2024 in een nieuwe bezetting. Jos van Lierop is bandleider en altsaxofonist, naast de andere twee blazers, Nan Staal op tenorsax en Pascal Dijkhuizen op trompet. De jazzformatie wordt verder gevormd door gitarist Gerben Berghuis, Marike Venema op contrabas en Jesse Brouwer op drums. Moondance maakt een muziekkreis door de tijd langs blues, jazz en latin muziek waarin allerlei tussenstops worden gemaakt. Het is iedere keer een uitdaging om improvisaties te laten horen, ze zijn elk concert anders waardoor samen muziek maken zo leuk is. Het reisplan voor het concert op zondagmiddag 23 juni is in grote lijnen bekend. Laat u verrassen door de muzikale uitstapjes die Moondance met de nieuwe bezetting gaat maken.

Het concert op 23 juni in de tuin van de kerk in Den Andel begint om 15.30 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

### **Vooruitblik zomermaanden**

Eens per jaar wordt in de kerk van Saaxumhuizen een kerkdienst gehouden. Dit jaar is dat op zondag 7 juli a.s. De dienst begint om 9.30 uur.

Op zaterdag 27 juli en zaterdag 24 augustus geeft Dirk Molenaar een orgelconcert op het orgel in de kerk van Eenrum. Aanvang 12.30 uur.

### **Monnikenwerk in voorbereiding**

De zevende editie van Monnikenwerk, kunstenaars werken zes woensdagen in de stilte van een kerk, zal plaatsvinden op 17, 24 en 31 juli en 7, 14 en 21 augustus. De deelnemende kunstenaars en kerken zijn inmiddels bekend. De gegevens voor de editie 2024 worden binnenkort gepubliceerd op de website [www.monnikenwerk.nu](http://www.monnikenwerk.nu)

### **Open Kerk en klokluiden**

Vanaf 1 april tot half oktober zijn de kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum dagelijks geopend. De kerken van Eenrum en Westernieland zijn geopend van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via [info@kerkinhetdorp.nl](mailto:info@kerkinhetdorp.nl), dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

### **Zomerzonnewende**

Wanneer de poort van de goden  
gesloten wordt  
en het licht  
geen schaduw meer heeft  
is er amper nog nacht  
het ogenblik waarin alle eeuwigheid is  
vervat  
het eeuwige tegenwoordige  
met noch tijd  
noch ruimte  
is

witte rozen worden gekoesterd

vuren worden  
ontstoken  
als schimmen van  
hoop  
de vlammen als bron van leven  
worden geboren  
in liefde

Vivaldi weerklinkt  
als het afscheid  
voor de welverdiende rust  
met een blik  
een handdruk  
een omhelzing  
wordt bezegeld

en wanneer de natuur  
opnieuw ontwaakt  
en de poort van de mensen  
ontsloten is  
keren we terug  
en  
zullen opnieuw vruchten uit  
onze arbeid  
leren putten

**Bron: Guy Bottu**

Voor contact en informatie: [www.kerkinhetdorp.nl](http://www.kerkinhetdorp.nl), [info@kerkinhetdorp.nl](mailto:info@kerkinhetdorp.nl)



## Kerk in het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.