

Nieuws van Kerk in het Dorp

September 2024

Foto: Kristin Wijnja, Kaakhornsterpad, Westernieland.

De zomerperiode, en daarmee ook de grote vakantieperiode, is voorbij. De zomer kwam wat moeizaam op gang. Juni was aan de koude kant en half juli kregen we steeds meer mooie zomerse dagen. Augustus werd een zonnige maand. Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en pakt iedereen de dagelijks routine van werken en school weer op. Hopelijk houden we het mooie zomerweer ook nog in september en kunnen we het zomervakantiegevoel nog even vasthouden. Voor je het weet is het mooie weer voorbij, zit je weer volop in het werk en school en begint de herfst.



Ontspanning blijft belangrijk. Bezoek daarom eens een activiteit van Kerk in het Dorp. Er valt weer genoeg te beleven aan zingeving, cultuur en vieringen. Van harte welkom!

Terugblikken

Monnikenwerk

Van 17 juli tot en met 21 augustus 2024 vond de zevende editie van het project Monnikenwerk plaats. In de stille ruimte van een middeleeuwse kerk werkten veertien kunstenaars zes woensdagen aan hun monnikenwerk - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag waren bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren. Zie voor de ervaringen van de kunstenaars www.monnikenwerk.nu

Kerkdienst-vieringen

Ook in de zondagsvieringen is er door Jolanda Tuma aandacht besteed aan het Monnikenwerk.

Op zondag 7 juli in de kerk van Saaxumhuizen, waar kunstenaressen Elise Klinkert aan de slag ging met haar Monnikenwerk. 'Even helemaal niets moeten. Het grote niets, wàt een vrijheid, ik verheug me erop!' zei ze. Jolanda las over de zevende dag, waarop God na zes scheppingsdagen uitrust, geen scheppingswoorden spreekt, maar stil wordt. Fijn dat er zoveel mensen waren.





Ook in de kerk van Westernieland ontmoeten kerk en kunst elkaar. Voor de kerkdienst-viering op 4 augustus was veel belangstelling. Kunstenaar Agneta Evenhuis was bezig met haar monnikenwerk: het oude bekende interieur van de kerk werd verweven met een nieuw decor waarin van alles gebeurt en waarin van alles nog open ligt. Eindeloos opnieuw beginnen. Jolanda wist beide werelden met elkaar te verbinden met de woorden uit Genesis 21: 1 – 7, de geboorte van Isaak en de woorden van Hannah Arendt, dat mensen, al zijn zij sterfelijk, niet geboren zijn om te sterven, maar om een begin te maken. Gedenk te leven. Loslaten en op reis gaan, net als Abraham.

Woensdag 4 september: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Op woensdag 4 september gaan we 'Op adem komen' met liederen en gedichten van Henk Jongerius. Hij was een Nederlands prior, priester, dominicaan en dichter van kerkliederen. Hij overleed op 23 april 2024. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!



Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.

Open Poort – Eenrum



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur 'Open Poort', in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 6 september: Open Poort Eenrum - Thema 'De kracht van Iconen'

Op vrijdag 6 september komt Els Luurtsema naar De Poort in Eenrum om te vertellen over Iconen. Vanouds worden deze iconen gebruikt in de Griekse-en Russisch Orthodoxe kerk. Het zijn houten panelen waarop Christus, Maria en/of andere heiligen zijn afgebeeld. In het kort zal er iets over de herkomst van iconen worden verteld. Waarvoor werden ze gebruikt. Het schrijven van iconen kan ook deel uitmaken van je geloofsbeleving, vandaar: -de kracht van iconen.

Ook zal Els iets vertellen over het "schrijven" (=schilderen) van iconen met bladgoud en eitempera, dat is nl. een heel proces! Verder zal er uitleg worden gegeven over de kleuren en de symboliek welke op iconen voorkomen. Een en ander zal worden geïllustreerd met een PowerPoint presentatie en er zullen een aantal iconen te bezichtigen zijn. Ook zullen er wenskaarten van deze iconen te koop zijn.



Zaterdag 7 september: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Elke 1^e zaterdag van de maand is de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Info en opgave voor vrijdag 6 september via info@kerkinhetdorp.nl

Het galmen van 16.00 – 17.00 uur samen met Ariena Poot gaat deze zaterdag niet door. Hiervoor ben je weer van harte welkom op zaterdag 5 oktober.

Zondag 8 september - Kerkdienst in de kerk van Eenrum

Eens per maand organiseert de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt een kerkdienst in één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland. Op zondag 8 september is de viering in de kerk van Eenrum.

'Het vraagt moed om stil te durven zijn'

In de maanden juli en augustus werkte Auk Russchen in de kerk van Eenrum aan haar Monnikenwerk. In die periode gebeurde er veel. In de kerk, met de mensen, in de ruimte en in de kunstenaar zelf. Er vond een ommekeer plaats: van buiten naar binnen, van spreken naar zwijgen, van ruimte innemen naar ruimte ontvangen.

Over deze ommekeer van buiten naar binnen gaat het in de dienst op 8 september in Eenrum. We lezen een tekst uit het evangelie volgens Mattheus waarin Jezus aankondigt naar Jeruzalem te gaan. Naast deze Bijbeltekst lezen we een fragment uit het dagboek van Dag Hammarskjöld.

De viering begint om 9.30 uur. Voorganger is Jolanda Tuma en het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

Voorganger is Jolanda Tuma en het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar. De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop is er koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Donderdag 19 september: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum
Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.

Foto: J. Werdekker, bank bij de Obergumerkerk.



Zaterdag 21 september: Pelgrimsfietstocht vanuit Winsum

Op zaterdag 21 september wordt er een Pelgrimsfietstocht georganiseerd. Deze start en eindigt in Winsum (resp. Torenkerk en Centrumkerk).

Vanaf half tien staat de koffie klaar en rond 16.00 uur wordt de tocht afgesloten. De afstand bedraagt ongeveer 40 km. Opgave via info@kerkinhetdorp.nl

Vooruitblikken oktober

In het weekend van 19/20 en 26/27 oktober vindt de 13^e editie van de **Kunstdagen Den Andel** plaats. Dit jaar exposeren negen gastkunstenaars en zes kunstgroepen.

Open Kerk en klokluiden

Vanaf 1 april tot half oktober zijn de kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum dagelijks geopend. De kerken van Eenrum en Westernieland zijn geopend van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

Kunstwerken van Auk Russchen tijdens het Monnikenwerk in de kerk van Eenrum.



Monnikenwerk .2024

Eenrum - Auk Russchen

*Ik ga op reis,
op verdiepingstocht
naar cirkel- en kruisvormen.*

*Verzachting zoeken,
de stilte beluisteren,
essentie filteren.*

*Mijn reisproces wekelijks
weerspiegelt in een 'organisch
verwonderlaboratorium'.*



Blaadjes gevonden bij de kerk waarin een kruisje is
gekerfd. Tekst tussen de 2 kaarsen:

Zieleblaadjes

vangnetjes

voor

de ziel

in tijden

van

geestelijke

nood

act en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



Kerk in het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.