



Nieuws van Kerk in het Dorp

Oktober 2024

De nachten worden langer, het is weer koud in de ochtend en de mist hangt over het land, dat betekent tijd voor het najaar!



Foto: Jaap Wijnja – vanaf Westernieland richting Den Andel

Het is bijna alweer oktober en het lijkt er op dat de lange nazomer nu echt voorbij is. Maar ook het najaar nodigt uit om naar buiten te gaan. Chrysanten en herfstasters bloeien volop. Ook de Japanse esdoorn en sommige heideplanten staan in bloei. Maak een wandeling door het Hogeland of maak gewoon een ommetje in je buurt. Je kunt dan nog wat laatste zonnestralen meepikken. Of maak op een heldere avond een wandeling en aanschouw de sterrenhemel. In oktober is er van alles waar te nemen.

Ook in de dorpen valt er weer genoeg te beleven. Ben je op zoek naar zingeving, cultuur of een viering, bezoek dan eens een [activiteit van Kerk in het Dorp](#). Van harte welkom!

Terugblikken

Wat een prachtige zonnige dag was het zaterdag 21 september jl. Een uitgelezen dag om op de fiets te Pelgrimeren door het Hogeland met een knipoog naar het jaarthema van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt: 'Als Nieuw!'

We pelgrimeerden langs kerken, waar je kon luisteren naar de stilte, poëzie of muziek. We realiseerden ons hoe rijk dit erfgoed is en dat we ook een verplichting hebben om hiervoor zorg te dragen. De eeuwenoude gebouwen met hun unieke interieur en goed onderhouden orgels bezitten uit zichzelf al zoveel sfeer en spiritualiteit dat het ontzettend jammer zou zijn als die deuren gesloten zouden blijven. In Den Andel bezochten we de Dorpstuin, waar een dorpsbewoner ons met veel enthousiasme door de tuin leidde en vertelde over het ontstaan van de dorps tuin en wat er allemaal gebeurt. Wat een oase, dat 'groene hart van Den Andel'. Halverwege de fietstocht hebben we geluncht in de tuin van de kerk in Westernieland. Een zeer geslaagde dag waarop we genoten van (on)bekende fietspaden, oneindige vergezichten, ontmoetingen en ontdekkingen. Niet zo zeer nieuwe dingen, maar dingen die we al hadden en die we opnieuw, in een andere dimensie, zijn gaan waarderen. Als nieuw! En dat is dan toch mooi meegenomen.

Foto: Klaas Riemersma – Lunch in de tuin van de Kerk in Westernieland



Inspiratieavond Kerk in het Dorp

Maandag 23 september waren we als Taakgroep Kerk in het Dorp, de plaatselijke commissies Kerk in het Dorp, de klokkenluiders, de koster en onze samenwerkingspartners Stichting Monnikenwerk en de dorpsgidsen van Winsum bij elkaar om onze ervaringen te delen. Er kwamen prachtige voorbeelden van activiteiten voorbij en de passie en betrokkenheid was voelbaar. Het was een goede avond waar nieuwe inzichten en ideeën ontstonden. De gedachte om nog meer de verbinding tussen de vier dorpen te leggen is zeker het onderzoeken waard. De inspiratieavond heeft ons versterkt dat Kerk in het Dorp ertoe doet en dat wij ons er gezamenlijk voor kunnen en moeten inzetten. 'Wij is wat we samen zijn én samen creëren'.

Woensdag 2 oktober: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Op woensdag 2 oktober gaan we 'Op adem komen' met liederen en gedichten van Henk Jongerius. Hij was een Nederlands prior, priester, dominicaan en dichter van kerkliederen. Hij overleed op 23 april 2024. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!



Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.

Open Poort – Eenrum



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur 'Open Poort', in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 4 oktober: Open Poort – 'Franciscus van Assisi'

Op deze diervendag is het thema van de Open Poort, geleid door Ariena Poot m.m.v. Ruth Renooy, "Franciscus van Assisi". Hij is vooral bekend om zijn liefde tot alles wat leeft en het Zonnelied. Er is meer. Wie was hij? Wat was zijn missie? Kunnen wij hier iets mee in onze tijd? Dit zijn de thema's die aan de orde zullen komen, en natuurlijk luisteren we naar een versie van het Zonnelied.

Weet je Welkom!



Zaterdag 5 oktober: Galmen in de kerk van Eenrum

Op zaterdag 5 oktober staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 4 oktober a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galmuur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

De veelzijdige wereld van de jazzmuziek in de kerk van Den Andel

Op zondag 6 oktober is er een concert van de Soppin'Biscuits is een jazzkwintet uit de omgeving van Noordwest Groningen, dat de luisteraar meeneemt op een muzikale ontdekkingsreis door de veelzijdige wereld van de jazzmuziek.

Zij brengen frisse moderne jazz met intrigerende uitstapjes naar de medium swing jazzstandards en bebop. In soms wisselende bezetting brengen ze de gekozen swingende, up-tempo nummers of ballads gevoelig en ingetogen of juist expressief en met overgave waarbij het totaal altijd tot een dynamisch precisie-samenspel komt. Met hun frisse benadering en afwisselende solo's weten ze niet alleen de aandacht van jazzliefhebbers te trekken, maar ook nieuwe luisteraars te enthousiasmeren.

Het kwintet bestaat uit Goffe de Vries op trompet, bugel en mondharmonica, Tom Venema op altsaxofoon, Hettie Zeilemaker op fretloze bas, Arnaut Smith op piano en Eric Dijkstra op drums.



Het concert in Den Andel op 6 oktober is van 15.30 tot 16.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Zondag 13 oktober: Kerkdienst – Den Andel

Eens per maand organiseert de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt een kerkdienst in één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland. Op zondag 13 oktober is de viering in de kerk van Den Andel.

De viering begint om 9.30 uur. Voorganger is Jolanda Tuma. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Dirk Molenaar op de piano. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

Donderdag 17 oktober: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum

Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.



Foto: J. Werdekker, bank bij de Obergumerkerk.

Zondagmiddagcafé 20 oktober 2024 – The The Living Museum Winsum, Kunstwerkplaats voor mensen in herstel

In het Zondagmiddagcafé van 20 oktober 2024 staat Kunstwerkplaats voor mensen in herstel, The Living Museum Winsum, centraal. Deze kunstwerkplaats is een initiatief van Podium Winsum en Angélique de Waard.

In september 2022 is Cultureel Centrum de Blauwe Schuit gestart met dit project. Angélique de Waard (kunstenaar en redacteur) vertelt over dit unieke concept.

Het zondagmiddagcafé vindt plaats in de Centrumkerk in Winsum. Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ongeveer 16.45 u. De toegang is gratis, een gift is welkom!



Vooruitblikken oktober/november

In het weekend van 19/20 en 26/27 oktober vindt de 13^e editie van de **Kunstdagen Den Andel** plaats. Dit jaar exposeren negen gastkunstenaars en zes kunstgroepleden. Voor meer informatie : [Untitled \(kunstgroepheethoogeland.nl\)](http://untitled.kunstgroepheethoogeland.nl)

Allerzielen, onze kerken open en een gedachtenismoment in Eenrum

Op veel plaatsen wordt stilgestaan bij hen die zijn gestorven. Het is een dag om stil te staan bij hen die we persoonlijk kennen, maar ook een dag om in het bijzonder stil te staan bij de slachtoffers van conflicten en rampen wereldwijd. Ook de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) zijn op deze dag geopend (van 10.00 tot 19.00 uur) voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een dierbare die overleden is of om uiting te geven aan verdriet en onmacht over zoveel leed in de wereld.



In de kerk van Eenrum wordt 's avonds tevens een gedachtenismoment met muziek en poëzie gehouden. Tijdens dat gedachtenismoment is er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Dit gedachtenismoment is van 19.00 tot 19.30 uur.

Open Kerk en klokluiden

Vanaf 1 april tot half oktober zijn de kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum dagelijks geopend. De kerken van Eenrum en Westernieland zijn geopend van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.



Pelgrims-fiets-tocht

Tijdens ons bezoek aan de Dorpstuin van Den Andel hebben we geluisterd naar een deel van het muziekstuk van 'The Lark Ascending', De Stijgende Leeuwerik van Ralph Vaughan Williams. Het muziekstuk verklankt het opvliegen en steeds hoger stijgen van een leeuwerik.

https://youtu.be/YpAppfdDq2A?si=QxoTlaXg5n2_i3mO

Helaas is de leeuwerik niet gespot, maar door de muziek konden we virtueel meevliegen en ons inbeelden dat we samen met de leeuwerik onze vleugels uitsloegen en steeds hoger vlogen, ver weg van de dagelijkse beslommeringen, met warme zonnestrallen op onze vleugels.

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



**Kerk in
het Dorp**

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.