



Kerk in
het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp

December 2024

Verwachting

11 november vierden we Sint Maarten en begin december verwachten we de Goedheiligman ofwel Sinterklaas, de hoofdpersoon van het eeuwenoude sinterklaasfeest. Twee personen die oog hadden voor de ander, Sint Maarten die zijn manier van leven veranderde en de Goedheiligman die bekendstond om zijn goede daden.

Dan maken we ons op voor Kerst. Hier en daar zie je de kerstversiering al vrolijk twinkelen. In veel kerken wordt er een adventskaars aangestoken om symbolisch aan te geven dat we steeds dichterbij Kerst, het feest van het Licht, komen.

Advent symboliseert een periode van hoop, en dit sluit naadloos aan bij de donkere tijd van het jaar, en het herinnert aan vieringen in verschillende culturen en tradities rond de kortste dag van het jaar, wanneer de winter zich in al zijn glorie manifesteert, maar tegelijkertijd de belofte van de naderende lente in zich draagt.

Dan wordt het Kerst, een van oudsher midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd, de Vrededorst. 'Vrede op aarde en in mensen een welbehagen'. In geloofstaal draagt het woord welbehagen meestal als basisgedachte in zich, 'positief aankijken tegen (iets of iemand)'. Vrede begint bij het zien van elkaar als mens. Een vreugdevolle Kerst en vredevol Nieuwjaar toegewenst!



Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2024. Ook in deze laatste maand van het jaar bieden de kerken in de dorpen activiteiten waar je cultuur, zingeving en viering kunt beleven. Wees van harte welkom bij een [activiteit van Kerk in het Dorp](#).

Terugblik

'11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag'.

Een heel bekend Sint Maartenliedje. Rond half 5 kwamen de eerste kinderen en ouderen met hun lampions bij de Torekerk in Winsum. Niet alleen om Sint Maartenliedjes te zingen en iets lekkers te scoren, maar ook om het verhaal van Sint Maarten te horen en wat hem zo bijzonder maakte. In een toneelstukje werd door Avalon als Sint Maarten, aangereden op het paard van Dineke Hoekstra en Carien Kremer als de bedelaar bij de poort van de kerk, het verhaal verbeeld. Het verhaal werd met veel elan verteld door Ariaan Baan. Na de komst van Sint Maarten werden er in de kerk onder muzikale begeleiding en zang van Huub en Mirte Vosmeijer nog meer bekende Sint Maartenliedjes gezongen en kon men zelfs verzoeknummers aanvragen. Het was een komen en gaan van kinderen. Voor iedereen was er warme chocolade melk, aangeboden door Winsumer Zuivel en een speculaasje. Een zeer geslaagde Sint Maartenviering.



Foto's: Laura Dijk.

Woensdag 4 december: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Tijdens 'Op adem komen' zingen we liederen rond een bepaald thema. In december is het thema: Advent, de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het kerstfeest. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Marten Verbree begeleidt ons op het orgel en Huub en Mirte Vosmeijer verzorgen dit keer het muzikale intermezzo. Van harte welkom!



Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een meditatie rondom een Psalm.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim.

Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen? Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)

Vrijdag 6 december Open Poort – 'Verhalen'



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur 'Open Poort', in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 6 december: 'VERHALEN in de Open poort'

Verhalen zijn van alle tijden. Er zijn verhalen die eeuwenoud zijn en nog steeds worden doorverteld. Er zijn nieuwe verhalen die verrast worden ontvangen en gelezen. Verhalen kunnen troosten, ontroeren, inzicht geven, vermaken of spannend zijn.

Deze keer wordt de lezing gegeven door Lilian Schrijvers. Ze vertelt over verhalen in de loop der tijd, verhalen in opvoeding en therapie en ervaringen met vertellen.

Lilian heeft jarenlang in het vrijeschoolonderwijs gewerkt. Steeds weer werd ze gegrepen door de kracht en de charme van verhalen. In een cursus 'Speech and drama' in Engeland leerde zij de kunst van het vertellen. Bij verschillende gelegenheden brengt zij dit in praktijk en merkt dan hoe niet alleen kinderen, maar ook volwassenen verrast en geraakt kunnen worden door een verhaal of gedicht.

Weet je welkom!

Zaterdag 7 december: Galmen in de kerk van Eenrum

Op zaterdag 7 december staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 6 december a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen.

Voor dit galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

Zondag 8 december: Viering in de kerk van Den Andel

Eens per maand organiseert de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt een kerkdienst in één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland.

Op zondag 8 december is er een viering in de kerk van Den Andel en begint om 9.30 uur. Voorganger is Anneke Mooi en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Dirk Molenaar op het orgel. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.



Het orgel van Den Andel bijna als weleer

De restauratie van het Van Oeckelen-orgel in de kerk van Den Andel is bijna afgerond. Het toetsbeleg was ooit eens gemoderniseerd en de hefboom voor het pompen werd afgezaagd toen er een elektrische windvoorziening kwam; maar verder is alles nog origineel.

Het instrument is één jaar jonger dan gedacht: niet voltooid in 1879, maar in 1880, getuige de stroken krantenpapier bij de afdichting van sommige pijpen. In het voorjaar zal het instrument feestelijk in gebruik worden genomen, maar in de kerkdienst van 8 december, aanvang 9.30 uur, mag het dankbare instrument alvast weer muzikale ondersteuning geven!

Zondag 15 december: Vocaal Ensemble Curiosa in de kerk van Den Andel

Vocaal Ensemble Curiosa, bestaande uit 13 enthousiaste zangers en zangeressen onder leiding van Julia Zaytseva-Koning, geeft op zondag 15 december een kerstconcert in het kerkje van Den Andel. Het ensemble heeft uit haar kerstrepertoire een gevarieerd programma samengesteld van Carols, oudere kerstliedjes en modernere, aangevuld met sfeervolle muziek die goed bij deze tijd van het jaar past.



Curiosa is opgericht in 2009. Vanaf die tijd is een breed repertoire opgebouwd, variërend van oude muziek tot wereldmuziek en van klassiek tot hedendaags. Regelmatig geeft het Vocaal Ensemble concerten en benefietconcerten. Ze zijn verbonden aan Stichting Stem, opgericht in 2005 ter bevordering van zang en muziek in Middelstum. Dirigent Julia Zaytseva-Koning is geboren in Kazan, Rusland. Zij begon op 6-jarige leeftijd met pianospelen. Ze studeerde in 1999 af aan het Conservatorium van Kazan en vervolgde haar studie in Nederland aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar volgde ze pianolessen bij Tamara Poddubnaya en zanglessen bij de bekende mezzosopraan Marion van den Akker. Naast het dirigeren van koren is ze ook actief in het geven van soloconcerten en wordt ze regelmatig gevraagd voor projecten als mezzosopraan-solist en solo pianist.

Het concert in Den Andel op 15 december begint om 15.30 uur. Entrée is 10 euro, graag contant betalen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Donderdag 19 december: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum
Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigt bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.



Foto: J. Werdekker, bank bij de Obergumerkerk

Dinsdagavond 24 december: Kerstnachtdienst in Eenrum

Op dinsdagavond 24 december wordt om 22.30 uur de traditionele kerstnachtdienst in Eenrum gehouden. In de sfeervol verlichte kerk worden mooie liederen gezongen, klinkt het kerstevangelie en zingt o.a. de cantorij van Winsum o.l.v. Nellie Bolhuis. Voorganger is Jolanda Tuma, organist is Dirk Molenaar.

Na afloop van de kerstnachtdienst is er glühwein op het kerkplein en klinkt vanaf de toren kerstmuziek gespeeld door leden van Orpheus.



Woensdag 25 december: Kerstmis in Eenrum

Op Kerstmorgen is er een viering in de kerk van Eenrum. Ds. Kees Lavooij gaat voor in deze kerstmorgenviering en we zingen liederen olv organist Dirk Molenaar.

Aanvang 10.00 uur.

Dinsdag 31 december: Klokjesmeren Den Andel

Op oudjaarsnacht wordt in Den Andel de klok weer geluid. Van middernacht tot een uur 's ochtend nieuwjaarsdag hangen de klokkenluiders in het touw. Met het geluid houden we de boze geesten van het afgelopen jaar op afstand en tegelijkertijd brengen we elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar. Bezoekers worden van harte uitgenodigd het touw over te nemen, waarbij het zaak is de regelmaat van het luiden niet te verstoren. Desgewenst kan naast het klokje ook, op bescheiden schaal, het keeltje gesmeerd worden. Iedereen is welkom!



Open Kerk en klokluiden

Vanaf eind oktober tot 1 april zijn de kerk van Eenrum, Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den Andel is niet open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland.

In Den Andel wordt ook de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Na de sirene op de 1^e maandag van de maand wordt de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

wereld van verbinding

in het stille uur voor een nieuw begin
licht in werelden in strijd en oorlog
de wens naar vrede stevig op

de klimaatklok tikt een kritiek geluid
roept om collectieve duurzaamheid
die ons de aarde weer laat ademen

de zucht naar verbinding met elkaar
roept ons juist daar bruggen te slaan
waar zwaarden in tegenstelling dansen

waar de kloof tussen arm en rijk heerst
maant ons het streven naar gelijkheid
het zoet en het zuur gelijk te verdelen

de stroom van zoekers naar een thuis
vraagt juist ons grenzen te slechten
door aan huizen en toekomst te bouwen

laat in het stille uur van de overgang
waar tijd verleden en toekomst creëert
dat alles niet enkel een vergezicht zijn

reik en geef elkaar een warme hand
doorbreek de ketens van tegenstelling
laat als een bron harmonie stromen

wil en weet elkaar weer te ontmoeten
in het vuur van verbindende discussie
met ruimte voor eenieders eigenheid

bouw stap voor stap en steen voor steen
aan een wereld in connectie met elkaar
waar respect voor leven in vrede ons gidst

schrijf met dit kompas als wevend weefsel
op de blanco pagina's in het jaarboek 2025
een bestseller van ongekend formaat

Peter Paul Doodkorte (2023)

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



Kerk in het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.